

Schuitje varen, theetje drinken

Ik woon nu de helft van mijn leven op het water. Ik ben geboren en getogen in een flatje in Den Haag en dat beviel prima. Omdat ik mijn partner had leren kennen op een zeilschool wilden we graag op een varend schip gaan wonen. Het begon ooit als geintje, maar duurt nu dus al twee decennia. Het is ons dus goed bevallen tot nu toe. Naast het schip ligt een bijbootje, dat in vakanties dient om naar de wal te varen als het schip voor anker ligt. Maar steeds vaker wordt het gebruikt om lekker wat te varen door Purmerend. Even een ijsje eten in de stad, picknicken langs de ringvaart, uit eten met het gezin. Of gewoon boodschappen doen, zoals vanmiddag.

Vanaf het water ziet onze stad er heel anders uit. Op sommige plekken mooi, op sommige plekken minder. Wat op veel plaatsen opvalt is dat er gebouwd is alsof er geen Where loopt. Veel gebouwen staan met hun 'rug' naar het water. Huizen aan het water brengen meer geld op, dus daar lukt het wel. Terrasje, steiger, bootje erbij, zoals de arkenbewoners al jaren hebben. Maar het stukje tussen de nieuwe Kooimanbrug en de Prinsenhof, waar je o.a. tegen de achterkant van de bowling en Zijp kijkt is echt treurig. Ook P3, toch vrij recent, heeft aan de waterkant de laad & los ingang en een hoop muur. Ik weet nog dat we het ontwerp voor het verder fraaie pand in de commissie te zien kregen. De grond en het water van de voormalige gasfabriek was net voor miljoenen gesaneerd, waarom werd er dan niks met de waterkant gedaan? Een steigertje, terrasje, ijsjes? Nu staat er een hek en een bord met de taalfout 'niet aanmeren'. Een klassieke verhaspeling van afmeren en aanleggen.

Maar er is hoop! Overal in Nederland adviseren adviesbureaus om meer te doen met het water in hun stad. Watermanagers adviseren ons meer waterberging te creëren. Op allerlei plaatsen worden gedempte grachten weer uitgegraven en vaarroutes in ere hersteld. En nu een van de wethouders zelf ook aan het water is gaan wonen en af en toe het ruime sop kiest met zijn sloepje moet het goed komen. Over een paar jaar hebben we een fraaie haven bij de sluis, huren we een fluisterbootje bij het witte huis en varen er een rondje mee door de grachten van Purmerend, langs gezellige terrassen. Ik help wel graven!

Jos Lutz
September 2007